

**ORDE VAN DIENST
VOOR DE SLANGENBURGSE KERK
5 mei 2024**

Liturg: Kees Erken
Organist: Sietse Strating
M.m.v.: Taizé-ensemble o.l.v. Henk Schutman

Muziek (Taizé-ensemble): Entrée de Polymnie, Rameau

Welkomstwoord en mededelingen (*ouderling van dienst*)

VOORBEREIDING

De kaarsen worden aangestoken

Drempelgebed

Stilte

Aanvangslied: LB 1008: 1, 2 en 3 (*de gemeente gaat staan*)

- 1 Rechter in het licht verheven,
 Koning in uw majesteit,
 louter ons geringe leven,
 scheld ons onze schulden kwijt,
 laat uw vleugelen ons omgeven,
 troost ons met uw tederheid.

- 2 Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.
- 3 Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Bemoediging en groet

- V Onze hulp is de naam van de Heer,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede zij met u allen.
A Amen.

(de gemeente gaat zitten)

Kyriegebed, na 'bidden wij': LB 301g: Kyrie eleison, ele-ison

Glorialied: LB 632: 1, 2 en 3

- 1 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
- 2 Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

- 3 Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

SCHRIFT

Gebed

Lied: LB 1010: 1, 2 en 3

- 1 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.
- 2 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!
- 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

Eerste lezing: Jesaja 45: 15-19 (Bijbel in Gewone Taal)

Lied: LB 650: 1, 2 en 4

- | | |
|---|---|
| 1 De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid. | 2 Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen. |
| 4 Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn. | |

Evangelielezing: Johannes 15: 9-17 (BGT)

Lied: LB 838: 1, 2 en 4

- 1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

- 2 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

- 4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Overdenking

Muzikaal intermezzo (Taizé-ensemble): Rondeau uit 'Sinfonie de fanfares', Mouret

TOEWIJDING

Pastorale mededelingen

Lied: LB 981: 1, 2, 3 en 5

- 1 Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
- 2 Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.
- 3 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

- 5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3. *(bij de uitgang)* noodhulp in Oekraïne

Muzikaal intermezzo (Taizé-ensemble): La Paix, Händel

Slotlied: LB 657: 1, 2 en 4 *(de gemeente gaat staan)*

- 1 Zolang wij ademhalen scheidt Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.
- 2 Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen heeft mij aan 't licht getild.
- 4 Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

Wegzending en zegen *(afgesloten met een gezongen 'Amen')*

Zingen: LB 708: 1 en 6: Wilhelmus van Nassouwe

1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t' aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Derde collecte en muziek (Taizé-ensemble): Little Serenade, Haydn

Koffie en thee in de kring