

**PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM**



**Viering 5 mei 2024
aanvangstijd: 10:00 uur**

De liturgische kleur deze zondag is groen:
de kleur van de schepping, het leven en de hoop.

*Aan deze dienst werken mee:
organist: Teun van de Steeg
cantorij Laudate o.l.v. Trudie Boelee
met muzikale begeleiding Johan Boelee
meewerkenden: Nel Quist, Jan Luiten, Rebekka Davelaar,
Ab van de Vliert, Gert Lotterman en Annemarie Koens*

Muziek voor de viering

Laudate zingt: Finlandia this is my song

Dit is mijn lied o, God van alle naties.
Een vredeslied voor de landen ver weg en dat van mij.
Dit is het land van grote plannen, dromen en hoop.
Mijn thuis, daar ligt mijn hart.
Maar in andere landen kloppen de harten ook voor dromen, net zo
waardevol als die van mij.

De lucht hier is blauwer dan de oceaan.
En hier schijnt de zon op klaver en den.
Maar in andere landen schijnt dezelfde zon en groeit ook klaver
en de lucht is net zo blauw als die van mij.
Hoor mijn lied God van alle naties.
Het is een lied voor vrede, voor hun land en dat van mij.

Laten we dus met zijn allen zingen,
onder de sterren die ons de weg door wijzen de nacht.
Als we voor de liefde kiezen, kunnen we alle stormen doorstaan
tot we vrede en harmonie vinden met elkaar.
Dit is ons lied, een psalm die we samen zingen.
Een droom van vrede die de mensheid met elkaar verbindt.

WE BEREIDEN ONS VOOR

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen

Laudate zingt: NLB 921: Christe lux mundi

Christus, Licht der wereld

Wie U volgt heeft het licht dat leven geeft.

Stilte

Een ieder gaat -indien mogelijk- staan

Ouderling: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer,
in de gemeenschap van de Heilige Geest.

Gemeente: Amen

Ouderling: Onze hulp is in de naam van de Levende

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

Ouderling: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Een ieder gaat zitten

Zingen: NLB: 1010: 1, 2, 3 en 4 – Geef vrede Heer geef vrede

Zingen: het door de kinderen zelf gekozen lied: Vredesgroet

1. Vrede voor jou en vrede voor mij.
Vrede voor wie het wil horen.
Vrede begint met iets kleins als een kind.
Zo wordt de vrede geboren.

Refrein

Knoop de vrede in je oren.
Neem de vrede in je mond.
Neem de vrede in je handen.
Draag hem mee de wereld rond.
Vrede. Vrede. Vrede overal.

2. Vrede voor hem en vrede voor haar.
Vrede op aarde voor mensen.
Vrede voor alles wat ademt en leeft.
Vrede om verder te wensen.

Refrein

3. Vrede voor jullie en vrede voor ons.
Vrede om in te geloven.
Vrede van God die de wereld omspant.
Vrede gaat alles te boven.

Refrein (2x)

de kinderen mogen naar de nevendienst

Kyriegebed: we bidden om God's betrokkenheid bij de wereld

Zingen: NLB 301g – Kyrie eleison

Zingen: Glorialied: lied 25 Taize

1 2
Glo-ri-a, glo-ri-a, in ex-cel-sis De-o!

3 4
Glo-ri-a, glo-ri-a, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia!

DE BIJBEL GAAT OPEN

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Bijbel in gewone taal: Galaten 5: 13 -14

Zingen: NLB 791: 1, 2, 4 en 6 – Liefde eenmaal uitgesproken

Jan Luiten vertelt over zijn beleving van Bevrijdingsdag

Zingen op verzoek van Jan: NLB 418: 1,2, 3 en 4 - God schenkt ons kracht

Gert leest het verhaal van Nel Quist over haar beleving van Bevrijdingsdag

Zingen op verzoek van Nel: NLB 84: 3 en 4 – Welzalig die uit Uw kracht leeft

Laudate zingt: Song of peace: a partnersong with “Dona Nobis Pacem”.

Als ik maar 1 wens mocht hebben die uit zou komen is het:
Vrede voor jou en mij.
Vrede in ons hart, vrede van het verstand
Vrede nu en voor altijd voor de hele mensheid.
Moge onze stemmen nooit verdwijnen.
En ons lied van vrede altijd laten klinken.

WE ANTWOORDEN

Mededelingen door ouderling van dienst

Aankondiging collectes

Muziek door Teun van de Steeg

Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed – Onze Vader

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Een ieder gaat -indien mogelijk- staan

Zingen: Land om van te dromen – Laudate couplet, allen refrein

Zeg nooit onze wereld is gebroken
en de mens tot weinig goeds in staat.
Zeg nooit niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal hoe het gaat.

Refrein:

Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij

tot zij juichen met tranen in hun ogen:
'Lieve God, we zijn er eind'lijk vrij!'

Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.
Refrein

Zeg nooit: 'God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier die ons bevrijdt.'
Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten.'
Zeg nooit: 'Wie niet werkt verknoeit zijn tijd.'
Refrein

Zeg nooit dat het godvergeten lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: 'Stil maar wacht op beet're tijden.'
Zeg nooit: 'Niemand kan de dood weerstaan.'
Refrein

Afsluiting door ouderling van dienst

Zingen: NLB 416: 1, 2 en 4 – Ga met God

Zegen

Gezegend je dagen je nachten.
Gezegend je komen, gezegend je gaan.
Gezegend je hart en je hoofd, je handen en je voeten.
Gezegend ben je vandaag, morgen en alle dagen van je leven.
Gezegend om tot zegen te zijn.
Amen

Zingen: NLB 708: 1 en 6 - Wilhelmus van Nassouwe