



Allerzielen-Andacht

4 november 2023, 20.30 uur

Als troost!

Andacht

*Een moment van rust,
een moment van aandacht,
een brandende kaars,
mooie muziek,
een inspirerende tekst*

Deze keer werken mee:

*Catharina Collegium
Elske te Lindert (sopraan, kistorgel en algehele leiding)
Wybe Kooijmans (orgel)
Johan van der Linden (saxofoon)
Paul Beunders (bas)
Nicoline Tammes (alt)
Wijke Greydanus (liturg)
(initiatief van Catharina Spiritueel en Stichting Cantate)*

Mogelijkheid tot aansteken kaarsjes en opschrijven van namen, Stilte

Muziek:

Aus tiefer Not schrei ich zu dir (BWV 686), J.S. Bach

Koraal: Aus tiefer Not schrei ich zu dir (uit Cantate 38), J.S. Bach

Aus tiefer Not schrei ich zu dir,
Herr Gott, erhöre mein Rufen;
dein gnädig Ohr neig her zu mir
und meiner Bitt sie öffne!
Denn so du willst das sehen an,
was Sünd und Unrecht ist getan,
wer kann, Herr, vor dir bleiben?

Uit diepe nood schreeuw ik tot U,
hoor, God, mijn smeken,
neig uw genadig oor tot mij,
wil mijn gebed verhoren,
want, God, als U ons aanziet
op de zonde en het onrecht dat wij hebben gedaan,
wie kan dan nog voor U staande blijven?

Ob bei uns ist der Sünden viel,
bei Gott ist viel mehr Gnade;
sein Hand zu helfen hat kein Ziel,
wie groß auch sei der Schade.
Er ist allein der gute Hirt,
der Israel erlösen wird
aus seinen Sünden allen.

Al hebben wij veel zonden,
bij God is veel meer genade,
zijn hand wil altijd helpen,
hoe groot ons kwaad ook moge zijn.
Hij alleen is de goede herder,
die Israël verlossen zal,
van al zijn zonden.

Tekst: Ze zijn gegaan (Kris Gelaude)

Muziek:

uit Cantate 156: deel 1 en 2, J.S. Bach

Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt,
hilf mir in meinem Leiden,
was ich dich bitt, versag mir nicht.
Wenn sich mein Seel soll scheiden,
so nimm sie, Herr, in deine Händ.
Ist alles gut, wenn gut das End.

Doe met mij God, wat U goeddunkt,
help mij in mijn lijden,
wat ik U smEEK, laat mij niet in de steek.
Als mijn ziel heengaat,
neem die dan, Heer, in uw handen.
Alles is goed als het einde goed is.

We noemen de namen

Muziek:

Out of the deep, H. Purcell

Out of the deep have I called to Thee, o Lord (Psalm 130)

Tekst: Afscheid nemen (San Nevelsteen)

Muziek:

Aus tiefer Not schrei ich zu dir (BWV 687), J.S. Bach

We noemen de namen

Muziek:

Comfort o Lord, W. Crotch

Comfort, o Lord, the soul of Thy servant.
For unto Thee do I lift up my soul. (Psalm 86: 4)

Hide me under the shadows of your wings, J.E. West

Hide me under the shadow of thy wings, O Lord,
and give thine angels charge concerning me: (Psalm 91: 11)
that I may lie down in peace, and take my rest,
for it is thou, Lord, only, that makest me to dwell in safety. (Psalm 4: 9)

Lead me Lord, S.S. Wesley

Lead me, Lord, lead me in thy righteousness;
make thy way plain before my face. (Psalm 5: 9)
For it is thou, Lord, thou, Lord, only,
that makest me dwell in safety. (Psalm 4: 9)

Tekst: Misschien (Marinus van den Berg)

Muziek:

Als troost!, J. van der Linden (tekst: L. Vroegindewei)

Als troost voor mij onvindbaar lijkt,
uitweg uit verdriet verdween.
Stel dat ik
ten onder ga,
is er iemand die mij redt?
Een toekomst voor mijn ziel, dat is geen
fantasie maar perspectief.
Een steun bij zware tegenslag, is
rond mijn schouder Jouw arm.
Nooit is diepste diep te diep.
Onder mijn voeten voel ik vaste grond.
Troost is geloof is troost is geloof is troost geworden.

Vrije gift bij de uitgang

Catharina Spiritueel en Stichting Cantate

of op: NL93 INGB 0008 6910 98

**tnv Stichting Cantate Doetinchem (culturele ANBI) ovv Allerzielen
(www.cantatedoetinchem.nl)**



of via onderstaande QR-code:



**Het bedrag staat op 10 euro omdat we denken dat dit een passend bedrag is voor een dergelijk concert.
Uiteraard kan dit bedrag desgewenst worden verhoogd of verlaagd.**