



21 oktober 2023, 16.30 uur

*This will be our reply to violence:
to make music more intensely, more beautifully,
more devotedly than ever before
(Leonard Bernstein)*

Andacht

*Een moment van rust,
een moment van aandacht,
een brandende kaars,
mooie muziek,
een inspirerende tekst*



*Deze keer werken mee:
Elske te Lindert - sopraan, orgel en piano
Henk Makkinga (liturg)
(initiatief van Catharina Spiritueel)*

Programma:

O lieve Heer geef vrede, E. te Lindert

De minimal-beweging in de muziek geeft uitdrukking aan de eeuwige roep om vrede.

Aansteken kaars

Licht dat ons leven doet,
God in ons midden,
Liefde die ons draagt.

Praeludium en Fuga in g-moll, J.S. Bach

Tekst: Is niet muziek door U aan ons gegeven (Sytze de Vries)

Schlummert ein, J.S. Bach

'Hier muss ich das Elend bauen,
aber dort, dort werd ich schauen
süssen Friede, stille Ruh.'

Tekst: Lied tegen de derde wereldoorlog (Huub Oosterhuis)

Prélude uit Suite in a, J.S. Bach

Stilte

Sarabande uit Suite in a, J.S. Bach

Tekst: Gebed om vrede (Franciscus van Assisi)

Praeludium en fuga in e-moll, J.S. Bach

Zegenbede

Moge God jullie zegenen en behoeden
Amen

O lieve Heer geef vrede, E. te Lindert

We eindigen op dezelfde manier als we begonnen.
Omdat de roep om vrede nooit ophoudt.

De volgende Andachten zijn op 4 november (AllerzielenAndacht) 20.30 uur
18 november en 16 december (Kerstmuziek in de Stad), beide om 16.30 uur

Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Stuur dan uw mailadres naar etelindert@icloud.com

Bij de uitgang wordt gecollecteerd, uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Voor een bijdrage kunt u ook storten op: NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, o/v Andacht
Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt, dat de Andacht op zaterdagmiddag kan blijven
plaatsvinden.