



15 oktober 2022, 16.30 uur

Troost, trouw, eeuwigheid en Maria

Andacht

*Een moment van rust,
een moment van aandacht,
een brandende kaars,
mooie muziek,
een inspirerende tekst*



*Deze keer werken mee:
Elske te Lindert - sopraan
Liga Vilmane - piano en orgel
Wijke Greydanus (liturg)
(initiatief van Catharina Spiritueel)*

Programma:

Muziek: Sarabande, Dace Aperane

Aansteken kaars
Licht dat ons leven doet,
God in ons midden,
Liefde die ons draagt

Muziek: Psalm 144 en 145, Antonín Dvořák

Tekst: Zo zeker (Marijke de Bruijne)

Muziek:
Er kennt die rechten Freudenstunden, Felix Mendelssohn
Entsagung, Felix Mendelssohn

Tekst: Magnificat (Lucas 1: 46-55)

Muziek: Ave Maria, Johan van der Linden

Tekst: Maria leeft (Carlos Desoete)

Stilte

Muziek: Ave Maria, Astor Piazzolla

Zegenbede
Moge God jullie zegenen en behoeden
Amen

Muziek: Vater unser, Arvo Pärt

Teksten:

Dvorak:

Psalm 144: 9 en Psalm 145: 2-3, 5-7, 21

O God, ik zal een nieuw lied voor U zingen,
psalmen zal ik voor zingen ter ere van U.
Iedere dag zal ik U loven en uw naam prijzen, voor eeuwig en altijd.
De Heer is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is niet te doorgronden.
Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit,
en van uw wonderlijke daden.
Over heel de aarde zal over grootheid bezongen worden.

Mendelssohn: Er kennt die rechten Freudenstunden

Er kennt die rechte Freudenstunden,
Er weis wohl wann es nützlich sei;
wenn Er uns nur hat treu erfunden
und merket keine Heuchelei,
so kömmt Gott, eh wir uns versehn,
und lässet uns viel Guts geschehn.

Hij kent d' oprechte blijde tijden
als wij zijn woorden goed verstaan;
en ziet Hij dan dat wij getrouw zijn
niet huichelachtig ons bestaan,
dan komt God, voor ons onverwacht,
en heeft ons veel goedheid toegedacht.

Mendelssohn: Entsagung

Herr, zu Dir will ich mich retten,
Wenn die Welt mich kränkt und schlägt,
Will in Deinen Schooß mich betten,
Wund und müd' von argen Ketten,
Die meine schwache Seele trägt.

Heer, naar U toe wil ik vluchten,
Als de wereld mij belaagt,
Slechts bij U heb 'k niets te duchten;
Wrede ketens doen mij zuchten,
Die moe mijn zwakke ziel meedraagt.

Herr, nach Deiner Gnad' und Treue
Sehnt sich mein geängstigt Herz,
Daß ich meine Schuld bereue,
Daß ich meinen Bund erneue,
Von Jammer frei und frei von Schmerz.

Heer, naar uw genadig horen
Hunkert mijn beangstigd hart.
'k Heb mijn zonden afgezworen,
Laat mij weer bij U behoren,
Van klagen vrij en vrij van smart.

Gott, zu Deinem sel'gen Frieden
Kehret heim Dein treues Kind,
Dir zu dienen ohn' Ermüden,
Dich zu schauen froh beschieden,
Wo mit Dir Deine Engel sind.

God, naar uw bescherming vredig
Keert terug uw paladijn,
Om te dienen u volledig,
U t' aanschouwen blij en need'rig,
Waar met U al uw eng'len zijn.

De volgende Andachten zijn op 19 november en 17 december (Kerstmuziek in de Stad)

Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Stuur dan uw mailadres naar etelindert@icloud.com

Bij de uitgang wordt gecollecteerd, uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Voor een bijdrage kunt u ook storten op: NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, ovv Andacht
Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt,
dat de Andacht op zaterdagmiddag kan blijven plaatsvinden.